



## Hervormde Gemeente Spannum Edens.

---

Spannum, 18 december 2022.

Beste leden van de Hervormde gemeente Spannum- Edens. Hierbij ontvangt u de kerkbrief van 20 december 2022 tot februari 2023.

### Kerkdiensten.

1. Zondag 18 december 2022 om 19.30 uur.  
Dienst in Edens. "Ik heb dorst dienst ""  
4<sup>e</sup> Advent  
Ds. K. van Marrum.

2. Zaterdag 24 december om 23.00 uur.  
Dienst in Spannum  
Kerstnacht dienst.  
Ds. K. van Marrum



Voorafgaand aan de dienst speelt het Korps Oranje Kerstliederen in het dorp.

3. Zondag 25 december 2022 om 10.00 uur



Dienst in Spannum  
1<sup>e</sup> Kerstdag.

Met medewerking van Bliid boadskip Bernewurk.

Ds. K. van Marrum

4. Maandag 26 december 2022 om 10.00 uur.

Dienst in Edens

2<sup>e</sup> Kerstdag.

Kerstzangdienst

Ds. K. van Marrum

5. Zaterdag 31 december 2022 om 19.30 uur.

Dienst in Spannum.

Oudjaarsdienst

Ds. K. van Marrum

Zondag 1 januari 2023

Geen dienst

6. Zondag 8 januari 2023 om 9.30 uur.

Dienst in Spannum

Ds. K. van Marrum.

7. Zondag 15 januari 2023

Geen dienst

8. Woensdag 18 januari 2023 om 19.30 uur.

Dienst in Spannum.

Tour vol verwachting

Wachten op God met muziek en gebed

Ds. K. van Marrum

9. Zondag 22 januari 2023 om 9.30 uur.

Dienst in Spannum

Ds. J. Zeldenrust>

10. Zondag 29 januari 2023

Wintersjongen. Baaium

Ds. J. Hilverda



## Bijdrage Klaas van Marrum.



### **Alpha-cursus**

Waar twee kleine dorpjes groot in kunnen zijn! Zij hebben het lef in deze tijd een alpha-cursus te organiseren. Want God is nog altijd op zoek naar mensen, ook al zoeken zij misschien niet altijd meer naar Hem. Je bent allereerst welkom aan tafel. We nodigen je uit om samen met anderen van een eenvoudige warme maaltijd te genieten. Daarbij is er alle ruimte voor jou en voor een prettig gesprek. Als de `honger` van je maag gestild is, proberen we ook de honger van je geest te lenigen.

Daarom trakteren we je op inspirerend bijbels onderwijs. Dat zit verpakt in aansprekende

filmpjes. Vervolgens gaan we met elkaar om de tafel zitten om aandacht te geven aan jouw vragen en jouw zoektocht. Dat doen we in een vaste kleine groep, zodat je vertrouwd raakt met de mensen om je heen.

Wat gebeurt er dan? Wij geloven dat God deze cursus gebruikt om jou te zegenen. Hoe dat werkt, weten we niet. Maar dat het werkt, weten we wel. Dat vertellen vele deelnemers. Daarom willen we ook jou graag uitnodigen mee te doen. De wijzen uit het oosten moesten honderden kilometers af leggen om het Kind te vinden. Spannum is veel dichterbij. Daar kun je Hem vinden, omdat Hij op zoek is naar jou.

Wil je meer informatie? Ik kom graag langs. Bel of mail even voor een afspraak. Je kunt je ook bij mij opgeven: 06 33434557 of [vanmarrumklaas@gmail.com](mailto:vanmarrumklaas@gmail.com)

### **Waar?**

In Us Gebou in Spannum.

**Wanneer:** 9, 16, 23 en 30 januari, 6, 13, 20 en 27 februari, de maandagen 6 en 13 maart en het weekeinde van 3 en 4 maart.

We beginnen om 18.30 uur met de maaltijd.

### **Jongerenzendingsreis naar Albanië**

De apostel Paulus heeft op één van zijn zendingsreizen het tegenwoordige Albanië bereikt. Intussen is er heel wat veranderd. Er is geprobeerd het

christelijk geloof van de kaart van Albanië weg te vagen. Dat was bijna gelukt. Maar nadat het ijzeren gordijn werd weg geschoven ontstond er ruimte voor nieuwe initiatieven en krijgen nieuwe apostels de ruimte om het evangelie te zaaien. Ook jij kunt van die vrijheid gebruik maken om heel eenvoudig kinderen bekend te maken met de Here Jezus. Dat kun je als `zendeling` doen op jouw uitdagende reis tussen 24 juli en 10 augustus 2023. Als je je laat uitdagen, zul je ook nog iets anders gaan merken. Wat dat is, gaan we je vertellen op de informatiemiddag in Opeinde op 18 december. Deze begint om half drie in de Gereformeerde kerk in Opeinde. Daar vertellen we je over de ins en outs, de uitdagingen en belevenissen van deze mooie reis. Ben je tussen de 17 en 23 jaar (of net iets jonger of ouder), dan nodigen we je van harte uit om naar de Kommisjeweï 184 in Opeinde te komen. Je kunt er in je uppie komen of met mij meerijden in mijn Up. Geef dat dan even door (06 33434557 of [vanmarrumklaas@gmail.com](mailto:vanmarrumklaas@gmail.com) )

### **Pizza avond?**

Op 16 november stond `Us Gebou` open voor jonge mensen. Zij konden toen pizza eten en boog schieten. Dat krijgt een vervolg. Hoe dat er uit ziet, weet ik niet. Dat weet André. Wat ik wel weet, is dat die eerste avond een mooie belevenis was. Daar kreeg je trek naar meer van de vernieuwde jeugdclub van de kerk. Dat meer kun je krijgen op 7 en 28 december van half zes tot zeven uur. Je bent welkom.



### **Ik heb dorst**

Dat "Ik heb dorst" heeft te maken met de put die je onder de preekstoel in de kerk van Iens vindt. Daar, bovenop de put, vanaf de preekstoel boven de put, wordt aan allen die dorst hebben naar de levende God, verkondigd dat Jezus de grote dorstlesser is. Dat gold voor de mensen 1000 jaar geleden. Dat geldt ook nog altijd voor de mensen in 2022. Er is een tijd geweest waarin hartstochtelijk werd uitgekeken naar de grote dorstlesser. "Hij komt" zo wist men. Inmiddels weten we dat Hij gekomen is op het kerstfeest. Maar we beseffen terdege dat Hij ook moet komen in het eigen leven. Daarom roept een oud kerklied ons allen ook op om samen te komen om te aanbidden. Dat gaan we dan ook doen op 18 december, de ... advent, in een "Alle(e)n naar Eden(s)" samenkomst in het pittoreske kerkje van Iens. Het is feest, aanbiddingsfeest met veel gezang.



De samenkomst begint om 19.30 uur.

### **Oudejaarsavond**

Ook op de oudejaarsavond staan de deuren van de kerk weer open. De dienst, die om 19.30 uur begint, zal er wat anders uit zien. En u kunt daarbij helpen. Want op de oudejaarsavond beseffen we dat we mensen van de tijd zijn en kijken we vaak terug. We koesteren de mooie herinneringen en het liefst drukken we de vervelende naar de achtergrond. Hoogstwaarschijnlijk zijn er ook liederen of songs waar u een bijzondere herinnering aan heeft. Misschien



( even klikken om af te spelen )

is het `Yesterday` van de Beatles, of `Our House` van Still, Nash and Young of een lied van Vader Abraham. U weet het, en u heeft daar waarschijnlijk uw verhaal bij. Deze nummers willen we op de oudejaarsavond graag laten horen via de beamer. Of misschien is het een lied dat we met elkaar kunnen zingen. Van alles is mogelijk. En u maakt het mogelijk wanneer u het verzoeknummer doorgeeft. Als we het via internet kunnen vinden, dan ontvangen we daar ook graag het adres bij. En het wordt alleen nog maar mooier, wanneer u ook in een paar zinnen aangeeft waarom dit nummer voor u een bijzondere betekenis heeft. Op die manier hopen we met elkaar een betekenisvolle dienst te hebben op de laatste avond van het jaar 2022.

Graag doorgeven voor 28 december. Een briefje in de bus aan de Swachlumerleane 2, of een mailtje naar [vanmarrumklaas@gmail.com](mailto:vanmarrumklaas@gmail.com) of een belletje, berichtje of appje naar 06 33434557.

### **Eerste kerstdag**

Om tien uur begint de dienst in de St.Remigiuskerk in Spannum. We geven dan in het bijzonder aandacht aan de kinderen. Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats vieren we op deze dag dat ons een kind geboren is. Dat was de boodschap van de engelen. In de tweede plaats is ieder van ons kind. Je bent en blijft altijd kind van een vader en een moeder, ongeacht de situatie. Daarbij herinner ik me wat een vader ooit zei: Word later nooit een vervelend oud mens,

maar blijf altijd kind. Wees wellekome.

### **Tweede kerstdag**

Op de tweede kerstdag ontmoeten we het Kind in de kerk in Iens. De dienst begint om tien uur. Wat gaan we doen? We gaan vooral zingen. Want zingen is twee keer bidden, leerde een oude kerkvader. En dat is wat de wijzen uit het oosten ook kwamen doen. Zij kwamen het kind aanbidden. Goed voorbeeld doet volgen.

### **Let it be**

Je kent misschien wel dat liedje van de Beatles: Let it be. Ze vertellen daarin dat moeder Maria aan hen verschijnt in tijden dat ze het moeilijk hebben. Dan bemoedigt ze hen met wijze woorden. Die wijze woorden zijn `Let it be, let it be`. Dat zijn woorden die de Beatles uit de bijbel halen.

Ze komen uit de mond van de toen zeventienjarige Maria. Ze zegt: `Let it be to me according the word of te Lord`. Dat betekent zoiets als `Laat het aan mij gebeuren zoals God zegt`.

Wat zul je veel woorden horen deze dagen. Misschien hoor je ook de boodschap van de engelen, de herders en de wijzen. Wellicht hoor je daar bovenuit in deze donkere dagen vooral je eigen stem die achter alles een vraagteken zet: `Wat een dwaze boodschap!`

Maar Maria zei op de

boodschap dat zij zonder tussenkomst van een man zwanger zou worden van de Redder van de wereld: `Let it be`. Dat zijn wijze woorden, zeggen de Beatles. Het is het juiste antwoord op wat God zegt, vertelt de bijbel.

Wat zul je veel woorden horen deze dagen. Over vrede op aarde. Over gloria en zo. En in de mensen een welbehagen. Net zoals lang geleden, zoekt God ook vandaag God nog altijd mensen die

Zijn boodschap willen voldragen. Mensen die zeggen: Laat door mij gebeuren wat God zegt. Let it be.

### **Wel en wee**

Onze leden Lieuwe Wijnia en Sikke Beuckens hebben problemen met het functioneren van knie en been en Arend Hanenburg heeft een verwonding aan de hand die slechts langzaam geneest..



Deze drie personen hebben we ter bemoediging een bos bloemen gebracht

### Overige activiteiten.

a) Op 25 januari 2023 houden we des avonds om 20.00 uur een gemeenteavond in het dorpshuis.

Onderwerpen van gesprek zullen zijn.

1. Jongeren werk. Jongeren werker Andre van der Meer is tijdelijk in dienst van de Hervormde gemeente en bezig activiteiten te ontwikkelen voor de jongeren in onze gemeente.

We hebben het dan over onze jongeren in het gehele dorp in de leeftijd na de basisschool. Hij zal ons een en ander vertellen over de wijze waarop hij het werk in ons dorp uitvoert en wil ook graag de ouders van de kinderen vertellen wat hij doet, waarom hij het doet en hoe hij het doet. Heel interessant voor ouders met kinderen in deze leeftijd en daarom van harte uitgenodigd om deze gemeenteavond te bezoeken.



2. Voorts zal aan de orde komen een voorstel van kerkrentmeesters om de audiovisuele middelen in de kerk aan te passen, uit te breiden en te vernieuwen. We zijn voornemens het volgende te veranderen.

a) Het beamerteam verhuist van een bank in het midden van de kerk naar de achterste bank. Deze bank zal worden aangepast, zodat er meerdere audiovisuele middelen kunnen worden opgesteld en bediend kunnen worden

b) De beamer zal ook worden aangesloten op onze geluidsinstallatie, wat veel kabels leggen betekent en versterkers aansluiten.

c) De kerk is inmiddels voorzien van internet en we stellen u voor om de kerkdiensten ook uit te zenden zodat men ook thuis de dienst kan bijwonen.

b) Op 11 februari 2023 houden we een vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers in de gemeente Spannum - Edens.

Het is prachtig dat we zoveel vrijwilligers hebben onder onze leden en ook onder dorpsbewoners, die geen lid zijn maar wel een bijdrage willen leveren aan de instandhouding van de kerk.

We gaan gezamenlijk stampot eten in het dorpshuis. We beginnen om 18.30 uur. Als u vrijwilliger bent houdt dan deze avond vrij en noteer het alvast in een uw agenda van 2023.

We zullen 46 personen uitnodigen voor deze maaltijd.

### 3) Nieuwjaarsbrief.

Het was de laatste jaren de gewoonte dat wij als kerkenraad rond de jaarwisseling een jaaroverzicht maakten van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar.

Nu wij hebben besloten om 2 maandelijks een kerkbrief te maken en u die toe te zenden en daarin ook de rubriek wel en wee hebben opgenomen en aandacht besteden aan de geplande en/of plaatsgevonden hebbende gebeurtenissen stoppen wij met het maken van een jaaroverzicht, omdat dat naar ons idee nu geen toegevoegde waarde meer heeft.

De kerkenraad Spannum - Edens wenst u allen gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 2023

**De kerkenraad Spannum - Edens.**